

Te zwaar

Tekst /muziek: M.C.T. Hoogervorst & R.M. Verdegaal

Het is weer woensdag
Oh ik baal
We hebben gym
Ik háát die zaal!
Ik slof naar binnen
Kleed me om
In deze ruimte
Voel ik me dom.

"Jongens, we gaan eerst,
10 rondjes lopen."
De meester gaat ons
Dit keer slopen!
En daarna in
Een lange rij
Die kiest die
Kiest die; niet mij!

Refrein:
Ik ben te zwaar
't Is niet dat ik teveel eet
Ik ben te zwaar
Ik werk me vaak zat in het zweet
Gewoon te zwaar
Maar hoeft nog niet op een dieet
En in de gymzaal ziet de rest,
Wat ik zelf al weet!

Ik weet nog 1 keer
Dat was cool
We kregen JUDO
Veel gejoel
Maar ik mocht als eerste kiezen
En ik koos het stoerste kind
Hij heeft de hele mat gezien
En ik weet nu wat ik leuk vind!

Refrein

