

Scheetje in de klas

Tekst /muziek: M.C.T. Hoogervorst & R.M. Verdegaal

Vanmorgen zo gelachen
Met z'n allen in de kring
De juf was erg serieus
Omdat iets niet goed ging
De juf die keek heel erg boos
Ze schreeuwde zelfs een beetje
En net toen ze even niets meer zei (stop in de muziek!)
Liet mijn vriend Bas een scheetje. (pfff)

We moesten erg lachen
En Bas schaamde zich vast
Zelfs de juf hield het niet meer
Door dat scheetje in de klas
Scheetje in de klas.

Vandaag had ik een rottag
Ik schaamde me kapot
Mijn buik die deed een beetje pijn
Ik voelde mij wat rot
De juf zei: "ruim die spullen (eens) op;
Die spullen op dat kleedje
Ik bukde en je raadt het al:
Ik liet pardoes een scheetje.

Ze moesten erg lachen
Ik dook achter de kast
De juf moest erg lachen
Door dat scheetje in de klas
Scheetje in de klas
Vanmorgen weer gelachen,
Het was heel erg leuk
De juf had echt een naar moment
Maar wij lagen in een deuk!
Achter haar rug hield zij iets vast
Of wij wisten wat dat was
Wij waren stil, we dachten na,
Liet zij een scheetje in klas!
Scheetje in de klas...

